

Του ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΖΑΡΚΑΔΗ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ,
Οκτώβριος.

ΟΙΕΞΕΛΙΞΕΙΣ στην Ευρώπη «ανοίγουν νέες δυνατότητες εις την ευθύνη και την αποστολή που ανέκαθεν είχε το Οικουμενικόν Πατριαρχείον ως η πρωτόθρονος Εκκλησία της Ανατολής». Αυτά τονίζει σε συνέντευξη που παρεχώρησε προς «Το «Βήμα» ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος ο οποίος εκφράζει την ευχή ότι δεν θα υπάρξει εχθρότητα ή ανοικτές προκλήσεις και εχθροπραξίες μεταξύ του ελληνικού και του τουρκικού λαού.

Στην ίδια συνέντευξή του ο Πατριάρχης αναφέρεται στις άριστες σχέσεις του με τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής Ιάκωβο και εκθέτει τις θέσεις του για την αντιμετώπιση των παγκοσμίων προβλημάτων με συναίνεση και τρόπο ειρηνικό.

Το χείμενο της συνεντεύξεως είναι το ακόλουθο:

— Παναγιώτατε, η εκλογή Σας — και μάλιστα παμψηφεί — στον Θρόνο της Κωνσταντινουπόλεως δημιούργησε ελπίδες στην Ορθοδοξία για την ενίσχυση του γοήτρου του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Ποιες είναι οι κατευθυντήριες αρχές της «πολιτικής» που θα ακολουθήσετε;

«Η κατά την ἀρρητού βουλὴ του Θεού παμψηφεῖ εκλογή τῆς ημῶν Μετριότητος εἰς τὸν Πάνσεπτον Οικουμενικὸν Θρόνον, είναι φυσικὸν να προκαλῇ την βαθυτάτην ημῶν ευγνωμοσύνην προς τὸν Θεόν καὶ εν συνεχείᾳ προς τὴν τιμήσασαν ημάς διὰ τῆς εμπιστοσύνης αυτῆς σεβασμίαν Ιεραρχίαν του Θρόνου,

Ρεαλιστής κληρικός με ευρύτατη μόρφωση στο χανονικό δίκαιο, με σπουδές στη Ρώμη, στην Ελβετία και στο Μόναχο, μιλάει επτά γλώσσες, είναι εκείνος που ηγείτο του διαλόγου με τη ρωμαιοκαθολική εκκλησία και με όλες τις ορθόδοξες εκκλησίες. Σήμερα που η Ορθοδοξία επανευρίσκει τη χαμένη της αίγλη μετά την πτώση των χορδουνιστικών καθεστώτων στην Ανατολική Ευρώπη και τη Σοβιετική Ένωση, είναι ευνόητος ο ρόλος που έχει να παίξει ο νέος Πατριάρχης.

διαστάσεις, που έχει εξ ορισμού και από την ιστορία ο πανίερος Οικουμενικός Θρόνος. Κατόπιν τούτου θα ημπορούσε να λεχθή ότι κατευθυντήριες γραμμές του έργου το οποίον καλούμεθα να ασκήσωμεν ως “πρώτος μεταξύ ίσων” εις την παγκόσμιον Ορθοδοξίαν κατά την κρίσιμον αυτήν στιγμήν δεν ημπορεί να είναι άλλες από τον απόλυτον σεβασμόν της Ορθοδόξου Παραδοσεως, που σημαίνει ανεπιφύλακτον ειλικρίνειαν και επικοινωνίαν με όλας τας δυνάμεις του αγαθού όπου και αν ευρίσκωνται, συγχρόνως δε σταθερότης και πιστότης εις τας καθηγιασμένας αξίας, τας οποίας διέσκωσε η Ορθοδοξία διά μέσου της απόκτηνε κανονική θέση σε Ελλάς.

Ο Βαρθολομαίος ο Α', κατά κόσμον Δημήτριος Αρχοντώνης, γεννήθηκε στην Ίμβρο το 1939. Είναι δηλαδή συμπατριώτης του Αρχιεπισκόπου Βορείου και Νοτίου Αμερικής Ιακώβου. Σπούδασε στην περιφημη Θεολογική Σχολή της Χάλκης, που σήμερα παραμένει κλειστή, και συνέχισε τις σπουδές του στην Ευρώπη. Ως τούρκος υπήκοος υπηρέτησε στον τουρκικό στρατό ως έφεδρος αξιωματικός. Χειροτονήθηκε διάκονος το 1961 από τον τότε μητροπολίτη Ίμβρου και Τενέδου και κατόπιν Χαλκηδόνος Μελίτεωνα. Το 1973, σε ηλικία μόλις 34 ετών ανεδείχθη Μητρο-

των αιώνων, με υψηλότατο μαλιστά
ενίστε και αυτόχρημα μαρτυρικό
τέλημα. Συνέπεια, λοιπόν, προς τα
θεμελιώδη δεδομένα της Ορθοδο-
ξίας, αφ' ενός, ευδοκία δε και
ειρήνη μετά πάντων ανθρώπων,
αφ' ετέρου, επιθυμούμεν να είναι οι
χατευθυντήριες αρχές της αρχομέ-
νης εν τη Εκκλησίᾳ νέας διακονίας
ημῶν, διά την οποίαν επικαλούμε-
θα διά μίαν ακόμη φοράν την
ενίσχυσιν και τον φωτισμόν του

Παναγάθου Θεού και την τιμίαν συνεργασίαν των Ιερωτάτων περὶ ημάς αδελφών, αλλά και παντός ανθρώπου καλής θελήσεως».

—**Ενθρονίζεσθε, Παναγιώτατε,** σε μια ιστορική περίοδο, κατά την οποία πολλά από τα «τείχη» που διαιρούσαν τον σύγχρονο κόσμο κατέρρευσαν. Έτσι, η θρησκεία καλείται να αναλάβει χωρίς πλέον περιορισμούς τον ρόλο που της αναλογεῖ στην κατ' αρχοντες, ανακατατάξεις που έχουν γίνει τα τελευταία τέσσαρα έως πέντε χρόνια κυρίως στην Ανατολική και Κεντρώα Ευρώπη, αλλά με άμεσο αντίκτυπο και στην παγκόσμια κοινωνικο-πολιτική σκηνή, ανοίγουν νέες δυνατότητες εις την ευθύνη και την αποστολήν που ανέκαθεν είχε το Οικουμενικόν Πατριαρχείον ως τη πρωτόθρονος Εκκλησία της Ανατολής. Το μέχρι ποίου σημείου θύμως η κατά τόπους πολιτική εξουσία θα είναι εἰς θεσμού

O νέος Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος ομιλεί προς «Το Βήμα»

Ο δρόπιος που θα πορευθώ



Του ΓΙΑΝΝΗ ΚΑΡΤΑΛΗ

«ΔΕΙ ΧΕΡΙ» του απο-
βιώσαντος Οικουμενι-
κού Πατριάρχη Δημητρίου
υπήρξε ο νεοεκλεγείς Πατριάρ-
χης Βαρθολομαίος, ο 270ός διά-
δοχος του Πρωτοκλήτου Αν-
δρέου και ο 107ος από την άλωση
της Κωνσταντινουπόλεως από
τους Τούρκους το 1453. Ο νέος
Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινου-
πόλεως και νέας Ρώμης είναι
μόλις 52 ετών και καλείται τώρα
να προωθήσει την πραγματική
αναβάθμιση του ρόλου του Οι-
κουμενικού Πατριαρχείου ως
διεθνούς θεσμού σε μια νέα
εποχή.

ΠΙΔΙΟΣ θεωρεί ότι το οξύ-
πεπάνω μέλη της παραμέ-
τρια στην αρχή της περιόδου
πολίτης Φιλαδελφείας και διεδέ-
χθη τον Μελίτωνα μετά τον
θάνατό του στη Μητρόπολη Χαλ-
κηδόνης.

Θεωρείται ο εμπνευστής της εξωτερικής πολιτικής του Πατριαρχείου και εκείνος που είχε την ιδέα να πραγματοποιηθεί η πορεία αγάπης του Δημητρίου στις ορθόδοξες χώρες, γεγονός που έδωσε την ευκαιρία να συσφιγχθούν ακόμη περισσότερο οι διορθόδοξες σχέσεις. Με τον τρόπο αυτόν ο Οικουμενικός Πατριάρχης δημιεύει για πρώτη φορά από την ουσιαστική απομόνωσή του στο Φανάρι και άρχισε να έχει αποτελεσματική διεθνή επιρροή.

Ηταν επικεφαλής της πατριαρχικής αντιπροσωπείας στη Θρονική εορτή της Εκκλησίας της Ρώμης και τα τελευταία χρόνια μέλος της τακτικής επιτροπής του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών. Οι διεθνείς αυτές συναντήσεις του έδωσαν την ευκαιρία να αναπτύξει προσωπικές σχέσεις με εκκλησιαστικές προσωπικότητες σ' ολόκληρο τον κόσμο και είναι βέβαιο ότι οι σχέσεις αυτές θα

ρόλο του ο νέος Πατριάρχης Θανάσης

να αναγνωρίσῃ αυτάς τας αγαθάς
υπηρεσίας, που πάντοτε προσφέρει
και επιθυμεῖ να προσφέρῃ το
Ωικουμενικόν Πατριαρχείον εις τα
κλαίσια των εκάστοτε δυνατοτή-
κων του – και προ πάντων εις τον
καθαρά πνευματικό χαρακτήρα της

«Χωρίς αμφιβολία, οι ραγδαλες και απρόβλεπτες ανακατατάξεις που έχουν γίνει τα τελευταία τέσσερα έως πέντε χρόνια κυρίως στην Ανατολική και Κεντρώα Ευρώπη, αλλά με άμεσο αντίκτυπο και στην παγκόσμια κοινωνικο-πολιτική σκηνή, ανοίγουν νέες δυνατότητες εις την ευθύνη και την αποστολήν που ανέκαθεν είχε το Οικουμενικόν Πατριαρχεῖον ως τη πρωτόθρονος Εκκλησία της Ανατολής. Το μέχρι ποίου σημείου διώς η χατά τόπους πολιτική εξουσία θα είναι εἰς θέσην αποστολής του –, αυτό είναι κάτι που δεν ημπορεύει κανείς να το προβλέψῃ πάντοτε. Διότι, όπως είναι γνωστό, οι κοινωνικο-πολιτικές και πολιτιστικές διαφορές εξακολουθούν να υπάρχουν από τόπο σε τόπο, ανεξαρτήτως της χρηματισεως των τειχών μεταξύ Ανατολής και Δύσεως, που εμνημονεύσατε. Πάντως πρέπει να ομολογηθή ότι, παρά τα' χρονίζοντα σε διάφορα σημεία της γης μεγάλα και άλιτα προβλήματα, που συγτροφούν, δυστυχώσεις, ως τόσος εοτίας αγώνια-

λίας, υπάρχει εις τα τελευταῖα αυτό^ν
χρόνια εμφανής η διάθεσις ενό^ν
τιμίου ρεαλισμού και μας πάναν
θρωπίνου συναινέσεως προς ειρη^ν
νικήν αντιμετώπισιν και λύσιν μει^ζ
ζόνων προβλημάτων, τα οποία^ν
άλλοτε αντιμετωπίζοντο μόνον με^ν
πόλεμον. Αυτή η ευλογημένη πα^ν
γκόσμιος συγκυρία φυσικόν είναι^ν
να κεντρίζῃ περισσότερον την φι^λ
λοτιμίαν κάθε ειλικρινούς εργάτο^ν
του αγαθού και να εμπνέη περισσό^{τερον}
τέρον αισιοδοξίαν δι' ἐνα μέλλο^ν
ειρηνικότερον και ευτυχέστερο^ν
παγκοσμίωσο».

— Παναγιώτατε, ποία είναι της ευχής Σας για την πορεία των Ελληνοκυρδικών σπέτερων;

«Ανέκαθεν επιθυμία του Οικου-
μενικού Πατοιαρχείου. Ήλά και

μεν, πλέον συντονισμένως και προ-
γραμματικώς από της Πατριαρχίας
του αειμνήστου Αθηναγόρου Α',
ιδιαιτέρως όμως και πλέον ουσι-
αστικώς επί των ημερών του πολυ-
χλαύστου και πολυσεβάστου αμέ-
σου Προκατόχου ημών Δημητρίου
του Α', ο Οποίος, κατά κοινήν
ομολογίαν, υπήρξεν η πλέον συγκι-
νητική ενσάρκωσις γαληνιαίου και
ειρηνοποιού Ποιμένος εις τον σύ-
χρονον χριστιανικόν κόσμον. Ἐχο-
ντες, λοιπόν, την βαρείαν κληρονο-
μίαν τοιούτων προτύπων, αλλά και
την δεδηλωμένην εμπιστοσύνην
των εντίμων Κυβερνήσεων των δύο
χωρών, αι εκδηλώσεις των οποίων
μας ἔχουν συγχινήσει και ενθαρρύ-
νει ιδιαιτέρως τελευταίως, θα πρά-
ξωμεν παν το δυνατόν από του
Ιερού Κέντρου της Ορθοδοξίας διά
να τιμήσωμεν την εν λόγῳ εμπιστο-
σύνην και να διακονήσωμεν εν
φόρῳ Θεού τα καλώς νοούμενα
συμφέροντα και την ειρήνην αμφο-
τέρων των λαών, πράγμα που θα
είναι προς συμφέρον και των ιδίων
Άλλα και της παγκοσμίου κοινότη-
ΤΟΣ».

— Πολλά σχόλια είδεν το θέμα
της δημοσίας για τις σχέ-
σεις του Οικουμενικού Πα-
τριαρχείου με την Αρχιεπισκο-
πή Αμερικής, με αφορμή την
αποδιδόμενη πρόθεση του Αρ-
χιεπισκόπου Ιακώβου να διεκ-
δικήσει το Πατριαρχικό αξίω-
μα. Ποια είναι τα προσωπικά
Σας αισθήματα, Παναγιώτατε,
και πώς βλέπετε τις μελλοντικές
σχέσεις του Οικουμενικού Πα-
τριαρχείου με την Αρχιεπισκο-
πή Αμερικής;

«Αι σχέσεις της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αμερικής και του ποιμενάρχου αυτής Ιερωτάτου αδελφού ημών Αμερικής κ. Ιακώβου προς την Μητέρα Εκκλησίαν και προς την περί ημάς σεβασμίαν Ιεραρχίαν, είναι δεδομέναι από την χρατούσαν κανονικήν τάξιν, αλλά και έχουν επιμαρτυρηθή εμπράκτως από σειράν αδιαμφισθητών γεγονότων, τα οποία και ελέγχουν αναλόγως την αξιοπιστίαν ωρισμένων κατά καιρούς ανευθύνων δημόσιευμάτων. Εν συντομίᾳ δύναται εν προκειμένω να λεχθή ότι το Οικουμενικόν Πατριαρχείον ετίμησε πάντοτε και διά παντός τρόπου την προσωπικότητα και την προσφοράν τού εκ των κορυφαίων Ιεραρχών του Ιερωτάτου Αρχιεπισκόπου Ιακώβου, εκείνος δε προσεπάθησε να συμβάλλῃ διά των προσδότων και δυνατοτήτων του

εις την καλυτέραν πορείαν των πραγμάτων του Οικουμενικού Πατριαρχείου, και μάλιστα των σχέσεών του προς την πλέον πολυάνθρωπον και δυναμικήν επαρχίαν της αμέσου δικαιοδοσίας του, που είναι η Αρχιεπισκοπή Αμερικής Βορείου και Νοτίου. Πάντως, και οι προσωπικοί δεσμοί της ημών Μετριότητος – ως συμπολίτου, και αναδεκτού της αειψυνήστου αδελφής του Αρχιεπισκόπου – υπήρξαν πάντοτε γνωστοί και σεβαστοί αμφοτέρωθεν, αι δε σχέσεις του Οικουμενικού Πατριαρχείου προς την Ιεράν Αρχιεπισκοπήν Αμερικής έχουν ασφαλώς αναβαθμισθή ακόμη περισσότερον από του ευλογημένου εκείνου ταξιδίου, το οποίον επραγματοποίησεν, ως εκ του σύνεγγυς ευλογίαν, εις τας Ηνωμένας Πολιτείας της Αμερικής ο αοιδιμος Πατριάρχης μας Δημήτριος. Και ουδεὶς αμφιβάλλει ότι ο νέος αυτός χρυσός χρίκος, που κατέλιπεν ο Πράος και Σεμνός Πατριάρχης, αποτελεί όχι μόνον πολύτιμον κληρονομίαν, αλλά και συνεχή υπόμνησιν δι' όλους μας και περισσότερον ουσιαστικήν και θεοφιλή καλλιέργειαν των, ως είπωμεν, οίκοθεν δεδομένων οργανικών και αρμονικών σχέσεων.

Εν τέλει απευθύνομεν εγκάρδιον πατρικόν χαιρετισμόν προς τον Εντιμότατον εκδότην και τους συνεργάτας της εγκρίτου εφημερίδος “Το Βήμα”, καθώς και προς όλους τους αναγνώστας αυτού, απονέμοντες πάσι ολόθυμον την Πατριαρχική τιμήν επιλογής».